



De Mantel

van Sint Maarten

Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Jaargang 12 - Nummer 1 – Vasten



* Milk & Honey gaan, voorafgaand aan Pasen, The Passion weer opvoeren. Repetities zijn gestart, jongeren die willen meezingen kunnen aansluiten. FOTO Marian van der Laan

Veertigdagentijd: Stilte die ruimte scheidt

Op weg naar een fusie: De secretarissen en penningmeesters, nu en straks

Paus over klimaat: 'We zijn onze omgeving aan het vernietigen'

Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

Charim voor liefdevolle zorg die verder gaat



Samen. Toegewijd. Professioneel.

Vanuit deze kernwaarden verleent Charim zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio's Zeist en Veenendaal.

Zorg voor lichaam, geest én ziel. Ruimte voor zingeving en levensvragen vinden we als christelijke zorgorganisatie belangrijk. We bieden zorg die verder gaat.

0800 0711
www.zorggroepcharim.nl



(ver-) bouwplannen?

KCW 75

www.kcw75.nl / info@kcw75.nl
06 - 21 88 62 87

Ontwerp / Bouwvergunning
Bouwtekening / Visualisatie



Klokken Doorn
reparatie en restauratie van klokken

Dijk Gijsbertsen

Acacialaan 22
3941 JR DOORN
Tel. 0343 44 53 44
www.klokkendoorn.nl
info@klokkendoorn.nl



eye wish
opticiens

Dorpsstraat 18 3931 EG Woudenberg
033-2862942 www.eyewish.nl

Van Leeuwen's Kaas

Kampweg 6 - Doorn
Tel. (0343) 41 60 55

www.vanleeuwenkaas.nl

't Langbroeckertje

Fournituren • Modestoffen
Hobby • Wol

Martha Bleijenberg
info@langbroeckertje.nl
www.langbroeckertje.nl

Doornseweg 26
Langbroek 0543 - 56 30 58

Container nodig?

www.brenen.nl
Tel. 0343 412321

 **ERKENDE VERHUIZERS**



Fernand's
Hairstyling

Acacialaan 6 3941 JR Doorn
Tel. 0343 - 41 20 07

GRANDO KEUKENS & BAD

Betaalbaar keuken- en badesign.

Grando Utrecht
Kaap de Goede Hooplaan 100A, tel.: 030-2889272,
utrecht@grando.nl, grando.nl/utrecht

JANSEN SCHOENEN
& SCHOENMAKERIJ

Xsensible specialist

Traaij 17 Driebergen
telefoon 0343 - 512924

HOOYKAAS
OPTICALS

KAMPWEG 34 • 3941 HJ DOORN • 0343 - 421121
WWW.HOOYKAASOPTICALS.NL



GARAGE
de jonge
Van Dijk

Stationsweg West 31
3931 EJ WOUDEBERG
(033) 286 14 55
info@garagedejongevandijk.nl
www.garagedejongevandijk.nl



Albert Heijn
Woudenberg

Open: maandag tot zaterdag
08.00 - 21.00 uur

Word lid van de Ouderenbond KBO-PCOB, afdeling Utrechtse Heuvelrug, en profiteer van de voordelen van het lidmaatschap.



kbo-pcob

Tel. 0343 - 513957 • E-mail: rvdenhoek@gmail.com
www.kbo-pcob.nl

PROFILE Gerdo Hardeman
DE FIETSSPECIALIST

Voorstraat 51-53
3931 HC Woudenberg
T. 033 - 2863003
E. info@gerdohardeman.nl

www.gerdohardeman.nl

...leef nu al je mede van verwochford



PeVanHa b.v.

TEGELTAPIJT
CARPETTILES
FLIESENTEPPICH

Postbus 1075 3860 BB Nijkerk, NL
Nijverheidsstraat 53 3861 RJ Nijkerk, NL
T +31 33 246 07 77
F +31 33 246 03 00
E info@pevanha.nl
I www.pevanha.nl



TEKELBURGELEKTROTECHNIEK bv

- Elektra installaties
- DATA netwerken
- Verlichting
- Camera beveiliging
- Domotica/KNX
- Inbraakbeveiliging

Marternest 1
3925 VL Scherpenzeel
Tel. 06-21 24 44 20

www.tekelenburgelektrotechniek.nl
info@tekelenburgelektrotechniek.nl

Samen op weg door de veertigdagentijd

*De hemel geeft,
wie vangt, die heeft.*

Deze uitspraak van Toon Hermans doet me denken aan het verhaal van het manna dat neerdaalt in de woestijn, in de veertig lange jaren dat het volk Israël daar rondzwerft. Voedsel dat je kunt oprapen voor één dag, anders is het al bedorven, is het weg (behalve op de sabbat).

Jezus zal naar het manna verwijzen als hij zegt: Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Hijzelf, die in een voederbak voor de dieren lag, wordt voor ons tot voedsel, voedsel voor de ziel. Hij geeft ons iets waar we van kunnen leven, hij geeft ons geen stenen voor brood.

Staan we ervoor open, voor dat levend brood dat van boven komt? Dat altijd voor precies deze dag genoeg is, waar we precies deze dag iets mee kunnen doen, anders zijn we simpelweg te laat? Voedsel dat we niet kunnen oppotten, niet kunnen hamsteren, maar wat ons gaande houdt, altijd nú? Kunnen we zo leven, met alles wat op onze weg komt, wat er nu weer gebeurt, wat het leven ons brengt, wat de hemel ons geeft? Kunnen we ons hart en onze ogen openhouden voor wat van boven komt; proberen we te vangen? Een mooie viering. Een concert in onze parochie, een ontmoeting.

We gaan opnieuw met elkaar op weg door de veertigdagentijd. Reisgenoten zijn we. Laten we in onze gemeenschappen met elkaar delen als de tocht zwaar is, als het pad moeilijk begaanbaar is. En laten we ons ook verwonderen over wat er onderweg allemaal gebeurt, hoe mensen om ons heen proberen te vangen wat de hemel geeft en daarmee iets doen.

Een goede vastentijd gewenst.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker



Inhoud



EN VERDER:

07 VASTENACTIE 2024
Inzameling voor school in Burundi

16 BEDEVAART
Met parochie in september naar Ierland



17 STAGE-ONDERZOEK
Wilt u vertellen over uw 'knipogen van God'?

17 MISSIONAIRE PAROCHIE
Mee naar conferentie op 6 april in Veenendaal



18 TERUGBLIK
Kerstmis 2023 verteld op vier levendige foto's

23 THERESIA 100 JAAR
Input gevraagd voor boek over de geschiedenis



Foto: Pixabay

Ontvangen askruisje indrukwekkende ervaring

Laat ik beginnen met twee ervaringen. Ruim twintig jaar geleden brachten wij als jong gezin de voorjaarsvakantie door in Harfsen. Op Aswoensdag wilde ik graag naar de kerk, en ik had uitgevonden waar in de buurt een aswoensdagviering was. De kinderen waren nog wat jong voor zo'n avondviering, en daarom zou mijn vrouw Wies met de kinderen thuisblijven.

Mijn zoon was nieuwsgierig waarom papa 's avonds naar de kerk ging. Ik legde hem uit dat het Aswoensdag was, begin van de veertigdagentijd, en dat je dan een askruisje op je voorhoofd kreeg. Hij herinnerde zich de viering van vorige jaren en zei spontaan: 'Dan wil ik mee, papa, want dat vind ik een van de mooiste vieringen.'

Een jaar of vijf geleden gingen Wies en ik in de voorjaarsvakantie enkele dagen naar Venetië. Wij houden niet van carnaval, daarom reisden wij op woensdag. Laat op die dag konden wij al wel de stad in, maar wij vonden geen kerk meer die open was voor een askruisje.

Via Facebook kwamen wij erachter dat een bevriend stel ook in Venetië was. Wij legden contact, zij bleken deel te nemen aan een koorproject dat eindigde met de zondagsmis in de San Marco. Die wilden wij sowieso bezoeken, en wat is een betere manier om een kerk te bezoeken dan een eucharistieviering bijwonen? Dus gingen wij kort voor onze thuisreis naar de San Marco voor de hoogmis. Aan het eind ervan was er gelegenheid een askruisje te halen, voor diegenen die eerder niet geweest waren. In Nederland had ik dit nog nooit meegemaakt. Wij waren tot tranen toe geroerd en realiseerden ons pas toen hoezeer wij ons askruisje hadden gemist.

Het ontvangen van een askruisje is een indrukwekkende ervaring. Theologen – dat is de diersoort waartoe ik behoor – hebben de neiging te vragen waarom en dan een

antwoord op die vraag te geven. Eigenlijk was ik van plan hier te schrijven over de betekenis van het askruisje. Bij nader inzien doe ik dat toch maar niet. Als ik het ga uitleggen, wordt het platter dan ik het ervaar. De rijkdom van de aswoensdagviering kan ik niet onder woorden brengen. Maar ik zou haar niet willen missen. Graag nodig ik u uit deze ervaring dit jaar met mij te delen.

Marcel Sarot, diaken

*Sneeuwklod die
de lente luidt...*

*Sneeuwklod die de lente luidt,
bel het aan de graskant uit;
ik moet om het askruis gaan,*

*op mijn voorhoofd laten schrijven
dat ik hier niet lang mag blijven,
dat ik moet tot mest vergaan,*

*dat de goed gespannen huid
openspringt onder het kruid,
dat dit schoon lijf binnenkort*

*rot, beschimmelt en verdort,
dat ik moet om 't askruis gaan
bij de zwarte kapelaan.*

Hubert van Herreweghen (1920-2016)

Foto: Pixabay



Stilte

God, die naar ons luistert

we danken U voor de zegen van de stilte

De stilte van de zonsopgang

De stilte van mist in de morgen

De stilte van het luisteren

De stilte aan het eind van een verhaal

De stilte tussen de muzieknoden

Stilte tussen vrienden

Zegen ons God, Stilte die ruimte scheidt.

Carnavalsmis in Driebergen-Rijsenburg

Parochie levert gehele hofhouding Sparrenarren

De presentatie van de nieuwe hofhouding van de Sparrenarren, op de 11^e van de 11^e, was groots; met de bekendmaking van de Prins Jakko Bakker, de Prinses Mieke Sinkeldam, en Adjudant Jeroen Jacobs begon het carnaval officieel.

De hofhouding heeft deze keer een bijzonder tintje: zij komt volledig uit geloofsgemeenschap Sint Petrus' banden. Ouders en schoonouders van de hofhouding zijn allemaal actief als vrijwilliger binnen de parochie.

De leden van de hofhouding kennen elkaar van hun tijd bij het Jongerenkoor Driebergen. Haar logo is afgeleid van de musical 'De Banden' die JKD 25 jaar geleden opvoerde. Het kon dan ook niet uitblijven dat er een speciale 'carnavalsmis' komt, in het carnavalsweekend, op zondag 11 februari, 11.00 uur.

Carnaval is de drie met de paplepel ingegoten in hun katholieke opvoeding. Carnaval is vier dagen feest voorafgaand aan de vastentijd. Vroeger werden de koekjes en snoepjes dan opgespaard in een trommel, om deze met Pasen te openen. Tegenwoordig ziet eenieder het meer als een periode van reflectie, bezinning en rust, bijvoorbeeld door niet/minder met sociale media te doen. De carnavalsmis is een goed moment voor wie niet vaak in een katholieke kerk komt om de oorsprong van carnaval te ervaren. De hofhouding rekent daarom op een overweging over de betekenis van carnaval en vasten. Koor Mediant



Prins Jakko, prinses Mieke en adjudant Jeroen. Zie het logo: afgeleid van de Banden-musical van 25 jaar geleden. FOTO Carnavalsstichting De Sparrenarren

zingt aangevuld met de ex-JKD-vriendenclub van de hofhouding; carnaval én samen zingen, beide verbinden.

Het carnavalsseizoen is ondertussen begonnen. Diverse feestavonden staan gepland in verzorgingshuizen en instellingen, waar bewoners een vrolijke avond met muziek en polonaise krijgen aangeboden.

Hofhouding XLIX

Milk and Honey wederom met Passionverhaal

Koor Milk and Honey is begonnen met zijn repetities voor een eigen versie van muziekspektakel The Passion. In maart vertelt/zingt het koor het passieverhaal weer: zondag 10 maart in de Sint Jozefkerk, Hessenweg 325 in Achterveld (Sint Lucasparochie), zondag 24 maart in de Sint Petrus'bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg (Sint Maartenparochie), aanvang telkens 16.00 uur.

In de viering vragen voorganger pastoor Harrold Zemann en verteller Marian van der Laan zich af wat het lijdensverhaal dat we al meer dan 2000 jaar aan elkaar doorgeven ons laat zien over ons eigen leven en de wereld van vandaag. Aan ieder wordt de mogelijkheid geboden tijdens de viering een kaars aan te steken, met een speciale intentie.

Milk and Honey is een dynamische groep jongeren die ca. tien keer per jaar innovatieve kerkvieringen brengt, zoals 'The Passion' en de 'Hope Tour', in zowel de St. Maarten- als de St. Lucasparochie.

Het is een gebedsviering met moderne muziek waarin het lijden en sterven van Jezus centraal staat. Het koor wordt geleid door Melissa Zijsling.

Nieuwe koordeelnemers, bij voorkeur jongeren tussen 15 en 30 jaar met een goede zangstem en ervaring met koorzang, zijn van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar milkandhoneynl@gmail.com of een privéberichtje via Instagram naar [@milkandhoney.nl](https://www.instagram.com/milkandhoney.nl).

Meer informatie: Marian van der Laan, marianvanderlaan1951@gmail.com



Passion-poster. FOTO: Milk and Honey

Technicus gezocht

Milk and Honey zoekt een of twee technici voor het transport van geluidsapparatuur en hulp bij de opbouw ervan. Enige kennis van P.A. geluidstechniek zou fijn zijn, nadere opleiding wordt intern verzorgd door de huidige technicus.

Interesse/meer informatie: Leon Schutijser, leon@schutijser.nl.

Vastenactie 2024 richt zich weer op school Burundi

Onze parochie ondersteunt met de Vastenactie 2024, net als vorig jaar, de Stichting Fidesco. Die zet zich in voor de inrichting van een deel van een basisschool van de Gemeenschap Emmanuel in Gitega, de hoofdstad van Burundi. De school is in opbouw; in Burundi zijn te weinig scholen, de kwaliteit van het onderwijs is nog niet op orde. Onze actie richt zich op de inrichting van een klas. Burundi is het op één na armste land ter wereld, met een bevolking waarvan de helft jonger is dan 15 jaar.



Leerlingen van de basisschool van Gemeenschap Emmanuel in Gitega, Burundi in een al – met hulp uit o.m. Sint Maarten – ingericht klaslokaal. FOTO Vastenactie

In 2021 is in de hoofdstad Gitega op verzoek van de lokale bisschop een school gesticht door de Gemeenschap Emmanuel. Deze school begon met één klas, het is de bedoeling jaarlijks een klas toe te voegen. De verwachting is dat er vanaf september 2024 vier klassen zijn met in totaal 120 leerlingen.

De school volgt de Montessori-methode. Hiervoor zijn vier leerkrachten in Frankrijk geschoold. Die leiden de volgende leerkrachten in Burundi zelf op. De school is open voor alle kinderen, of zij nou van rijke of van arme ouders zijn.

De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor de aanschaf van de noodzakelijke inrichting voor de school, met name de aanschaf van lokaal vervaardigd meubilair voor de nieuwe klas die in 2024 begint, én voor alle noodzakelijke lesmaterialen voor een heel jaar. Daarnaast gaat geld naar het trainen van vier lokale leraren.

In verschillende locaties van Sint Maarten worden weer allerlei acties gehouden om geld voor deze goede doelen in te zamelen. We nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. Ook is het mogelijk uw bijdrage voor de actie, onder vermelding van 'Vastenactie 2024', over te maken op de bankrekening van uw eigen locatie (zie daarvoor de achterzijde van deze Mantel).

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Frans Groot, coördinator Vastenactie Sint Maarten



Digitale 40-dagenretraite

'De steen is weggerold' is de titel van de digitale 40-dagenretraite 2024 van de Jezuïeten. Zij begint op Aswoensdag (14 februari) en eindigt op Paaszondag. Het is de twintigste editie. Zo'n 20.000 mensen doen mee. De teksten zijn geschreven door Rita Loyens.

Inschrijven:

<https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip>
Deelnemers krijgen dagelijks een mail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en gebedstips.

Veertigdagenkalender



De digitale veertigdagenkalender, waar ook parochianen aan meewerken en die sinds 2010 wordt uitgegeven door de Zeister Raad van Kerken, wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. De raad brengt deze opnieuw uit. De kalender sluit aan bij het avondgebed in Zeist-West: 'Goed nieuws voor mensen die leven in gemis'.

Anmelden:

via <https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip> of een mail naar veertigdagenzeist@gmail.com. Wie de Veertigdagenkalender eerder ontving, hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

VAN DE PASTOOR

Vasten 2024: liever geen race tegen klok naar Pasen

Weer een verandering in mijn leven, een positieve: van de parochiebesturen mocht ik een leaseauto aanschaffen. Mijn 'oude' auto heeft mij al die jaren trouw de hele parochie doorgereden: van Harderwijk via Utrechtse Heuvelrug naar Zeist, en omgekeerd. Maar er komt een tijd dat de techniek verouderd is en het opgeeft. Daarom komt het leasen op een goed moment.

De parochiebesturen zeggen maar zo: we verwachten van jullie dat je (soms ook op de meest vreemde tijdstippen) pastoraal actief bent, dan willen we ook dat jullie veilig rijden. Voor mij is rijden nooit een probleem. Soms hoor ik mensen zeggen: 'Jullie vliegen heel wat rond.' Dat is zo, maar ik noem het anders. Elke rit naar een geloofsgemeenschap is voor mij een soort pelgrimstocht: ik kom iets brengen, maar ik ontvang ook veel. Ik ga altijd met een goed, dankbaar gevoel weer huiswaarts.

Misschien is juist de veertigdagentijd wel de periode bij uitstek om stil te staan bij het woord 'dankbaarheid'. Ben ik dankbaar voor alles wat ik mag ontvangen en voor de mensen op mijn levenspad? Ben ik dankbaar richting God, of wordt dit verduisterd door de eisen en verwachtingen die er zijn? Daarom... misschien goed mijn auto even stil te zetten. Even op adem komen, letterlijk opnieuw leren ademen richting God, de medemens en de schepping.



Ik denk ook aan Aswoensdag: opnieuw mag ik mensen een askruisje opleggen, én het zelf ontvangen. De as die we ook over het land strooien: opdat de grond vruchtbaar mag zijn. Zo is het askruisje niet zozeer een uiterlijk teken van vergeving maar ook een gebed dat er vruchtbaarheid mag zijn onder de aslaag. In mijn leven, in mijn ziel, in mijn lichaam, in mijn hart.

Ik hoop dat de veertigdagentijd niet een 'race tegen de klok' zal zijn maar dat ik kan onthaasten. Om opnieuw te ontdekken dat de auto mij brengt naar 'bedevaartplaatsen', naar kostbare plekken waar mensen samenkomen en vieren. Dat niet de stress en de druk mij vervoeven, maar de Blijde Boodschap en liefde voor God en de mensen.

Ik wens ons allen in die zin een goede voorbereiding op Pasen.

Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann



De 'oude' (links, KIA Venga) en de nieuwe auto (Renault Clio, lease) van pastoor Zemann.
FOTO'S Rosella van den Hoeven

Kerkebalans 2024: bijdragen hard nodig

In januari is de Actie Kerkebalans weer begonnen. Thema: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. We hopen dat we in 2024 weer op u mogen rekenen. Daarmee zorgen we samen voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschappen, onze parochie Sint Maarten. Over de laatste 10 jaar zijn de opbrengsten uit Kerkebalans en collecten met ongeveer 20% gedaald, terwijl de uitgaven, net als bij u thuis, alleen maar zijn gestegen. Denk aan de sterk gestegen energiekosten, maar ook het onderhoud van onze kerkegebouwen; en ook de personeelskosten komen voor rekening van de parochie.

Dit alles is helaas ook zichtbaar in onze begroting (de optelsom van inkomsten en uitgaven), die wellicht dit jaar een tekort zal vertonen van meer dan € 130.000. Vind je ook dat het verdwijnen van de kerk een verarming van onze

samenleving zou betekenen, geef dan gul voor de kerk van morgen. Wij willen ook de komende jaren een levende parochie zijn, met mooie vieringen, liefst met een koor en organist. Laten we ons daarvoor blijven inzetten.

Gerard Hoogervorst, parochiebestuur



Logo actie Kerkebalans.



Gerard Hoogervorst Marjon Duurland

De twee bestuurssecretarissen en de fusie

Afgelopen najaar is besloten dat de parochies Sint Maarten en Sint Lucas dit jaar samen op weg gaan naar een fusie per 1 januari 2025. Inmiddels zijn binnen het bestuur de lijntjes uitgezet en wordt dit jaar gewerkt met een voorlopig fusiebestuur en gezamenlijke bestuursvergaderingen.

Daar ligt al een belangrijke taak voor de secretarissen. De belangrijkste zijn het plannen en voorbereiden van de vergaderingen (tijdsduur, doel, aanpak), agenda's opstellen, verantwoordelijkheid dragen voor notulen, actielijst en besluitenlijst. Daarnaast verzorgt de secretaris de machtigingsaanvragen bij het bisdom. Voor veel zaken dient toestemming te worden gevraagd, bijvoorbeeld voor

restauratiewerkzaamheden of schilderwerk kerk. De secretaris regelt die aanvragen en stuurt, indien akkoord, de machtigingen naar de betreffende personen. Ook stelt hij/zij veelal de brieven op voor informatie aan locatieraden en pastoraatsgroepen, benoemingen e.d.

Dit jaar wordt benut om de taken van de twee secretarissen samen te voegen en

met één secretaris door te gaan. De termijn van Gerard Hoogervorst (Sint Maarten) loopt dit jaar af, Marjon Duurland (Sint Lucas) is net een jaar bestuurslid. Zij blijft aan als secretaris voor de nieuwe parochie. De komende tijd stemmen de twee allerlei procedures op elkaar af.

Het wordt een intensief jaar, maar hoe mooi is het je in te zetten voor geloofsgemeenschappen waar zoveel vrijwilligers bezig zijn, om zo een vitale parochie te behouden.

*Mede namens Gerard Hoogervorst,
Marjon Duurland*

St. Maarten en St. Lucas en de financiën

De penningmeesters van de twee parochiebesturen, Olaf Kesler (Sint Maarten) en Frans Smout (Sint Lucas), inventariseren komende maanden wat er qua financiën moet gebeuren om de fusie per 1 januari 2025 goed te laten verlopen. Een overzicht:

* Belangrijk is al vóór de fusie een nieuwe financiële administratie in te richten. Voor financiën is de belangrijkste taak de dagelijkse inkomsten en uitgaven goed te registreren. Daardoor weten we, met elkaar, hoe elke locatie en beide parochies er voorstaan.

* Hieruit volgt de noodzaak van de verantwoording naar de parochianen en het bisdom van de ontvangen en uitgegeven euro's. De eerste maanden na de fusie zullen de mensen van de financiële administratie hard bezig zijn de verantwoording van het voorgaande jaar op te stellen. Ook daarom moet de financiële administratie bij de fusie zijn ingericht.

* Derde taak: de begroting. Hiermee kijken locatieraden en parochiebesturen of de te verwachten inkomsten voldoende zijn voor de betaling van salarissen en van onderhoud en gebruik van gebouwen, ook de komende jaren van de kerkgebouwen. Voor de nieuwe parochie moet een nieuwe begroting worden gemaakt. Uiteraard maken we daarbij gebruik van de gegevens uit eerdere jaren. Na de fusie is er nog één begroting.

* Overeenkomsten moeten worden overgezet naar de nieuwe parochie: voor gas, water en elektra, verzekeringen, arbeidscontracten, huur- en pachtcon-



Olaf Kesler

Frans Smout

tracten, salarisbetalingen. Deze moeten tijdig worden samengevoegd en overgezet, zodat na de fusie alles 'gewoon' doorgaat.

*Olaf Kesler en Frans Smout,
penningmeesters van St. Maarten en St. Lucas*

Vacature huishoudelijke hulp

De parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas zoeken een huishoudster die ook goed kan koken voor de pastores Zemann (pastorie Maarn) en Rutgers (pastorie Barneveld). Locatie(s), werktijden en uren zijn in overleg te bepalen. **Interesse/meer informatie/een gesprek:** neem contact op met Gerard Hoogervorst, secretaris@parochie-sintmaarten.nl.

Harrold Zemann trad tien jaar geleden aan als pastoor van parochie Sint Maarten, die kort daarvoor door een fusie tot stand was gekomen. Een jaar later (2015) werd hij ook pastoor van fusieparochie Sint Lucas, tegelijk met de samenvoeging van de twee pastorale teams. Daarmee begon een zoektocht: hoe de pastorale taken in het enorme werkgebied en met twee besturen/werkgevers en twee begrotingen het beste te verdelen? Uiteindelijk is nu besloten de twee parochies samen te voegen, via een bestuursfusie.

Vorbereidend jaar fusie Sint Maarten en Sint Lucas

'TWEE GROTE PAROCHIES EN ÉÉN KLEIN TEAM IS LASTIG WERKEN'

Niet handig, merkte pastoor Harrold Zemann: twee grote parochies met elk een eigen bestuur maar een gezamenlijk pastoraal team. Twee werkgevers, twee begrotingen en één team, dat ook nog eens kromp: 'Dat was, al zijn beide besturen heel loyaal, hoe dan ook lastig werken. Want hoe ga je met ieders wensen om? Het werd wenselijk één bestuur te hebben.'

Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug/Woudenberg/Zeist) en Sint Lucas (gebied tussen Leusden en Harderwijk) gebruiken op initiatief van Zemann 2024 om de bestuursfusie voor te bereiden. Die krijgt 1 januari 2025 haar beslag. De pastoor, tevens voorzitter van beide besturen: 'Ik wil dat straks beter is te bepalen hoe alle middelen het beste zijn in te zetten voor een zo goed mogelijk pastoraat.'

Hij benadrukt dat dit een andere fusie wordt dan die van tien, twaalf jaar geleden in de betrokken gebieden: 'Toen moesten zeven respectievelijk negen zelfstandige geloofsgemeenschappen hun autonomie, hun eigenheid prijsgeven. Terwijl het nu gaat om een fusie van al samengestelde eenheden. Veel parochianen voelen ook dat het niet anders kan, omdat het nu lastig werken is voor de pastores. Maar, er zijn er ook die vrezende te worden opgeslokt, die redeneren: eerst was er een eigen pastoor, toen kwamen de lekenvoorgangers, en nú is het de vraag of we straks nog naar onze eigen kerk kunnen.' Een derde groep, merkt Zemann, laat de nieuwe ontwikkeling onberoerd.

Hij is zich ervan bewust dat niet alles vanaf 1-1-2025 meteen totaal anders zal zijn: 'Geduld is belangrijk. Zie Zeist/Woudenberg/Heuvelrug: pas na tien, twaalf jaar is daar nu op allerlei plekken en op allerlei gebied samenwerking tot stand gebracht. Zoals via de parochiebrede teams, die ik ook in het Lucasgebied wil uitrollen. Of jongerenkoor Milk&Honey, dat de geloofsgemeenschappen langsgaat



Pastoor Harrold Zemann:
'...Zien wat er leeft en daarop inspringen...'

FOTO'S: Jos van der Meer



Rummikub, een grote passie van pastoor Zemann. En, hij wint volgens eigen zeggen altijd. Dat gaat worden gecheckt: grote 'challenge', zondag 11 februari, 15.00-17.00 uur, parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg. Opgeven bij marianvanderlaan1951@gmail.com. En: neem een eigen Rummikubspel mee.

met vieringen van hoop. Of onze communicatiemiddelen: website, nieuwsbrief en parochieblad De Mantel zijn echt uitgegroeid tot van en voor heel Sint Maarten.'

Of de nieuw te smeden parochie, waar de verst van elkaar verwijderde locaties op zo'n veertig kilometer afstand liggen, nog wel behapbaar is, vindt Zemann geen boeiend thema: 'Als het moet, kun je het pastoraat in je eentje doen, mits de parochiebrede teams goed draaien en mits er volop samenwerking is. Wat dat aangaat ben ik blij dat het bisdom de missionaire weg ingaat. Want je moet samen optrekken, en ook leken verantwoordelijkheid laten nemen. En vooral allemaal leerling worden: je durven openstellen voor de wensen en ideeën van anderen, maar ook luisteren naar wat de H. Geest ons te zeggen heeft. Christus duidelijk present stellen doe je als grote paróchie én in je directe omgeving. Het gaat om gelovige groei.'

Qua pastoraat kan niet alles meer op lokaal niveau: 'We moeten over grenzen heen leren kijken. We hebben straks vijftien locaties, hè. Je hebt elkaar nodig. Het is belangrijk niet meer alleen met overleven bezig te zijn. Kansrijker is elkaar te inspireren vanuit onze bronnen, met name onze sterkere gemeenschappen, en vernieuwende initiatieven te omarmen. Ik bedoel, bijvoorbeeld: voorheen hadden de pastores contacten met de plaatselijke oecumene, nu roepen we vooral de plaatselijke geloofsgemeenschappen op die contacten te onderhouden. Wij,

pastores, kunnen 'ingevlogen' worden. Daarnaast proberen we ook nieuwe mensen te bereiken. Neem Barneveld: iemand die al jaren niet meer kerkte, werd geattendeerd op de Alphacursus, deed mee, werd gegrepen en werd uiteindelijk actief binnen die geloofsgemeenschap. Zulke bewegingen moeten we breed voor elkaar zien te krijgen: weggaan van de negativiteit, het gevoel We geloven erin verspreiden; geen muur meer maar ramen en deuren openen. Kern van onze activiteiten moet zijn: mensen ráken.'

Zemanns droom, bijvoorbeeld: levendige gezinsdagen. Jonge gezinnen uit héél de parochie uitnodigen voor een maandelijkse samenkomst op zondag (afwisselend in Driebergen en Barneveld) met eerst catechese, dan een laagdrempelige viering en tenslotte een gezamenlijke maaltijd. Zeg maar een uitgebreide Kisi (viering met erna kinderactiviteiten, inmiddels gestopt). Een groep met ouders en twee pastores zet dit momenteel op; voor de zomer moet het lopen: 'Dergelijke initiatieven maken zo'n grote parochie als van na de fusie zichtbaar en concreet, werken verbindend.'

Wezenlijk bij vernieuwing is, zegt hij, dat ook pastores bereid zijn leerling te zijn: 'We moeten van ons voetstuk af; een pastor kán niet alles weten. Daarom is het goed een luisterende houding te hebben en de actieve personen in je parochie te begrijpen, te zien wat er in locaties leeft en daarop in te springen. Voorbeeld: zit als pastor bij de Bijbelgroep en vergroot zo je bagage; of vorm

een parochiebreed team uitvaartvoorgangers en ga naar hun intervisiebijeenkomsten. We zullen als pastores de boer op moeten, parochianen dusdanig moeten inspireren en motiveren dat ze willen meedoen als vrijwilliger. Contact is daarbij de basis. Ik voel me als voorganger in Zeist even goed thuis als in Putten. Mensen voelen dat haarfijn aan. Dán komen ze naar je toe, zoals gebeurde aan het eind van een Alphacursus in Zeist: iemand vroeg me na de slotbijeenkomst of ik de deelnemers wilde zegenen. Dat vond ik heel ontroepend.'

Jos van der Meer

Citaten

Onze pastoor over drie thema's in relatie tot de fusie:

* **Kerkgebouwen:** 'Christus present stellen doe je daar waar je leeft. Mocht een kerkgebouw sluiten, kun je toch een plek zien over te houden. Zie het dorp Vragender: in de toren van de kerk die dichtging is in samenspraak met de koper een devotiekapel gecreëerd waar mensen een stiltemoment kunnen hebben. Ook kun je lokaal de oecumene ondersteunen, of de diaconie, en sowieso de sacramenten blijven bedienen. Of je houdt vieringen in de huiskamer van een parochiaan, op voorwaarde dat de drempel om te komen of te gaan laag is.'

* **Vrijwilligers:** 'Vrijwilliger is een koud woord voor een warm persoon. We hebben mensen nodig die door de Geest worden gedreven, mensen met charisma. Belangrijk is iemand persoonlijk te vragen, voor een overzichtelijke taak; níet anoniem oproepen tot iets onduidelijks zonder einddatum.'

* **Parochieblad:** 'Als iets verbindend is, is het onze communicatie, met name het parochieblad. Dat wordt erg gewaardeerd, hoor ik geregeld. Dus ik zeg: dat blijft. In welke vorm de huidige twee bladen dan eventueel één worden, moeten we samen uitvinden.'

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER VINDT U OP ONZE
WEBSITE: WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL. OF SCAN DE QR-CODE.



ZATERDAG 3 FEBRUARI

E : 19.00 Doorn J. Rutgers
G : 17.00 Zeist M. v.d. Horst

ZONDAG 4 FEBRUARI, 5^e ZO DHJ

C : 09.30 Driebergen C. van Loon ①
C : 09.30 Leersum M. Sarot
C : 11.00 Maarn C. van Loon
C : 11.00 Woudenberg werkgroep W.
E : 11.00 Zeist H. Zemann

ZATERDAG 10 FEBRUARI

E : 19.00 Leersum J. Rutgers

ZONDAG 11 FEBRUARI, 6^e ZONDAG DHJ

C : 09.30 Doorn werkgroep D.
K : 09.30 Doorn A.k. Damen ②
E : 11.00 Driebergen H. Zemann ③
C : 11.00 Maarn E. Rietveld
C : 11.00 Woudenberg K. Faber
E : 11.00 Zeist J. Rutgers

WOENSDAG 14 FEBRUARI, ASWOENSDAG

C : 19.00 Doorn C. van Loon
E : 10.30 Driebergen H. Zemann
E : 14.00 Leersum H. Zemann
O : 19.30 Maarn M. Sarot ④
E : 19.30 Woudenberg J. Wissink
E : 19.00 Zeist J. Rutgers
V : 19.15 Zeist F. Kelder & ⑤
ds. T. Dronkert

ZATERDAG 17 FEBRUARI

E : 19.00 Driebergen J. Rutgers

ZONDAG 18 FEBRUARI, 1^e ZO 40-DGT

C : 09.30 Doorn M. Sarot
C : 09.30 Leersum C. van Loon
C : 11.00 Maarn C. van Loon
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot
E : 11.00 Zeist H. Zemann

DINSDAG 20 FEBRUARI

V : 19.30 Leersum M. Sarot

WOENSDAG 21 FEBRUARI

V : 19.00 Driebergen ⑥
V : 19.15 Zeist J. v. Andel & ⑤
J. Vercammen

ZATERDAG 24 FEBRUARI

E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers

ZONDAG 25 FEBRUARI, 2^e ZO 40-DGT

E : 09.30 Doorn J. Rutgers ⑦
C : 09.30 Driebergen Werkgroep Dr.
E : 11.00 Zeist J. Rutgers

DINSDAG 27 FEBRUARI

V : 19.30 Leersum J. Stahlie

WOENSDAG 28 FEBRUARI

V : 19.00 Driebergen ⑧
V : 19.15 Zeist M. de Jong ⑤

ZATERDAG 2 MAART

E : 19.00 Doorn H. Zemann

ZONDAG 3 MAART, 3^e ZO 40-DGT

C : 09.30 Driebergen C. van Loon ①
C : 09.30 Leersum M. Sarot
C : 11.00 Maarn C. van Loon
C : 11.00 Woudenberg K. Faber
E : 11.00 Zeist H. Zemann

DINSDAG 5 MAART

V : 19.30 Leersum Ds. H. Breunese

WOENSDAG 6 MAART

V : 19.00 Driebergen ⑨
V : 19.30 Maarn M. Sarot
V : 19.15 Zeist F. Kelder & ⑤
S. Bernhard

ZATERDAG 9 MAART

E : 19.00 Leersum H. Zemann

ZONDAG 10 MAART, 4^e ZO 40-DGT

C : 09.30 Doorn werkgroep D.
K : 09.30 Doorn A.k. Damen ②
C : 09.30 Driebergen M. Sarot
C : 11.00 Maarn M. Sarot
C : 11.00 Woudenberg Werkgroep W.
E : 11.00 Zeist J. Rutgers
E : 11.00 Barneveld H. Zemann ⑩

DINSDAG 12 MAART

V : 19.30 Leersum W. Sarot

WOENSDAG 13 MAART

V : 19.00 Driebergen ⑨
V : 19.15 Zeist M. Groen & ⑤
H. v.d. Horst

ZATERDAG 16 MAART

E : 19.00 Driebergen H. Zemann

ZONDAG 17 MAART, 5^e ZO 40-DGT

C : 09.30 Doorn C. van Loon
C : 09.30 Leersum werkgroep L.
S : 10.00 Maarn M. Jochemsen ⑪
C : 11.00 Woudenberg C. van Loon
E : 11.00 Zeist H. Zemann

E : Eucharistieviering
C : Communieviering
K : Kleuterkerk
O : Oecumenische viering
S : Schoolprojectviering
V : Vesper (oec.)

- ① Kinderwoorddienst
- ② Ons Centrum (li naast de kerk, Dorpsstraat 15, Doorn)
- ③ Gezinsdag/carnavalsmis
- ④ Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
- ⑤ Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 3302, Zeist
- ⑥ Grote Kerk, Hoofdstraat 115, Driebergen-R.
- ⑦ Gezamenlijke viering Doorn, Leersum, Maarn
- ⑧ Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-R.
- ⑨ 't Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen-R
- ⑩ Gezinsdag, St. Catharinakerk, Langstraat 36-38, Barneveld
- ⑪ De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn

Eucharistievieringen door de week

- **Driebergen-Rijsenburg:** elke woensdagmorgen (E) om 09.30 uur in de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4.
- **Woudenberg:** elke woensdagmorgen (C) om 09.30 uur in de H. Catharinakerk, W. de Zwijgerlaan 38.
- **Zeist:** elke donderdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Josephkerk, Rozenstraat 20.
- **Maarn:** elke vrijdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Vanaf 09.00 uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld en is er gelegenheid voor aanbidding. Parochianen uit de hele parochie zijn welkom. Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website.

Online vieren

De vieringen in de St. Josephkerk in Zeist worden via een livestream uitgezonden. U kunt de vieringen, ook op een later tijdstip, via deze link meevieren: <https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist>.

Vieringen in tehuizen

In woonzorgcentrum Heerewegen is er elke derde woensdag van de maand om 10.00 uur een communie- of eucharistieviering.

Zeist - Oecumenische Aswoensdagviering en avondgebed in Kerkelijk Centrum Zeist-West

In de Aswoensdagviering op 14 februari zijn ds. Tineke Dronkert en parochiaan Fred Kelder de voorgangers. Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed, op 27 maart sluiten we af met een moment van inkeer en bemoediging/boeteviering. Voorgangers en musici uit parochie Sint Maarten, PG Zeist-West, Doopsgezinde Gemeente Zeist en Evangelische Broedergemeente werken hieraan mee. Thema: 'Goed nieuws voor mensen die leven in gemis', met als subtitels de zaligsprekingen. Iedereen die zich door deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte welkom in Kerkelijk Centrum Zeist-West. Voor data, tijd en voorgangers: zie vieringenrooster.

Jeannette van Andel

Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:



Hubo Doorn
 A Kampweg 78 3941HK Doorn
 P 0343-413819 E info.doorn@hubo.nl
 W http://www.hubo.nl/doorn



PEDICURE
 Ervaren en gediplomeerd pedicure
 Marjan van Wolfswinkel
 Haarweg 15
 Maarnburg
 Tel. 06 - 27 34 51 34
 Ook voor cadeaubonnen



Molenbeek
DYNAMIS Makelaars
 Vestigingen in Woudenberg, Zeist en Utrecht
 T 035 286 4411 | www.molenbeek.nl



SFM
 De sportuitgever

**Wij werken met plezier
aan De Mantel.**

Binnenkort ook voor u?
info@desportuitgever.nl

Leersum - Oecumenische vespers

In de 40-dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd door de geloofsgemeenschap St. Andries en de Johanneskerk gemeente. U bent van harte uitgenodigd. Voor data, tijd en voorgangers: zie vieringenrooster.

Driebergen - Samen op weg naar Pasen, sobere maaltijd en vesper

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd is er in een van de kerken een sobere maaltijd met aansluitend een, oecumenisch, vesper. Een mooie gelegenheid om je innerlijk voor te bereiden op het paasfeest, het feest van de opstanding, de overwinning van het leven op de dood. Het is mooi om dat samen te doen, samen te eten en te bidden, misschien wel juist met mensen die je niet echt kent. Het kan leiden tot onverwacht leuke ontmoetingen. En al zijn die misschien alleen voor dat moment, ze zijn wel waardevol. U bent van harte uitgenodigd.

De maaltijden beginnen om 18.15 uur, de vespers om 19.00 uur. Ze duren ongeveer een half uur en worden gevolgd door koffie en thee om nog even na te praten. Wilt u mee-eten? Laat dat dan uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de woensdag even weten. Dat kan bij [gerritvadijk@wgcatharijne](mailto:gerritvadijk@wgcatharijne.nl) (21 februari), m.tiemens@planet.nl (28 februari), hestertouwen@gmail.com (6 maart), domineerindes@kpnmail.nl (13 maart) en teun@tvanderven.nl (20 maart). Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen naar Marjolein Tiemens, 06-20772093 (voor alle data). Voor data, tijd en locatie: zie vieringenrooster.

Marjolein Tiemens



TEAM VERBINDING

We Share draait volop op uw giften

De vrijwilligers bij kledingbank We Share van parochie Sint Maarten bedanken hun sympathisanten voor alle giften die zij hebben ontvangen, speciaal de opbrengst van de collecte tijdens de kerstnachtdienst in Doorn.



Kledingbank We Share is echt ontdekt door mensen die daar steun van ondervinden. FOTO Gina Peters

'Wij hebben diverse goederen kunnen aanschaffen met het ontvangen geld, zoals ondergoed, grote opbergboxen, kledingrekken enz.', aldus de initiatiefnemers. 'De kledingbank draait op volle toeren. Er wordt ruimschoots bovenkleding en schoeisel ingebracht door mensen. En op de donderdagen staan de doelgroepen altijd al om 9.30 uur in rijen te wachten om de gratis kleding mee te nemen. De vrijwilligers die We Share draaiende houden zijn enthousiast en heel betrokken, deze groep wordt ook steeds groter. We Share heeft inmiddels zeventien vrijwilligers.'

Verder:

* Elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen mensen kleding, (nieuw) ondergoed, schoenen en

linnengoed inleveren, in de ruimte onder de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 15, Doorn. Klanten kunnen elke donderdagochtend van 10.00 tot 14.00 uur spullen uitzoeken. Meer informatie? Via Team Verbinding: Gina Peters, 06-23045492 of Annemarie Damen, 06-12891915.

* Het team organiseert ook de Inloopkerk, elke donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Doornse Martinuskerk zelf. Het open huis wordt met name ook bezocht door Oekraïense vluchtelingen die in Doorn verblijven.

* Elke maandagochtend houdt het team om 11.00 uur een gebedsmoment in de Martinuskerk, doorgaans een half uurtje. Gebed nodig? Laat het ons weten. Meebidden? Wij nodigen u van harte uit aan te sluiten.

TEAM VERNIEUWING

Muzikale aanbidding

De muzikale aanbidding, elke tweede zaterdag van de maand (niet in juli en augustus) is een uur van bezinning, inspiratie en innerlijke rust waarbij het Allerheiligste Sacrament is uitgesteld. Pastoor Harrold Zemann geeft een inleidende meditatieve tekst, daarna is er gelegenheid tot biechten of een gesprek met de pastoor. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Annamaria Wesseling en Caspar Bex.

Eerstvolgende data: 10 februari en 9 maart. **Tijd:** 15.00-16.00 uur. **Plaats:** St. Petrus' bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg.



Monstrans van Driebergen-Rijsenburg, staat centraal bij de aanbidding. FOTO Max Nutters

Gesprek over boek en tijdschrift

Leo Fijen, bekend van radio en tv, bespreekt woensdag 13 maart het nieuwe boek van Adveniat, een stichting die verantwoorde en eigentijdse katholieke uitgaven op het gebied van de geloofseducatie produceert: 'Van Vasten tot Verrijzenis'. Ook bespreekt hij nog twee artikelen uit het tijdschrift 'Klooster' met de titels De ervaring van Ignatius, van Loyola, en Je bron op het spel zetten, van Thomas Quartier. Aan de hand van enkele vragen, die voorafgaand aan de avond naar de aanwezigen worden gemaaid, gaat Leo Fijen met de aanwezigen in gesprek. Het is belangrijk het boekje en de twee artikelen van tevoren te lezen.

Datum: woensdag 13 maart. **Plaats:** parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg. **Tijd:** 19.30 uur. **Meer info:** Marian van der Laan, marianvanderlaan1951@gmail.com.



TEAM GROEN

HET MOSTERDZAADJE

Laudate Deum: paus schrijft nieuwe brief over klimaat



Op de feestdag van de H. Franciscus van Assisi (4 oktober) verscheen **Laudate Deum (Prijs God)**, een apostolische exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus. Deze is een vervolg op zijn encycliek **Laudato Si' (Geprezen zijt Gij)** uit 2015 en is nu in een Nederlandse vertaling beschikbaar.



Paus Franciscus over klimaat:
'Nog urgenter geworden.' FOTO Pixabay

In de inleiding schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen de afgelopen acht jaar in de wereld rond klimaat en sociale gerechtigheid vragen om verheldering en aanvulling van *Laudato Si'*. Hij meent dat de situatie nu nog urgenter is.

In zijn 'groene' encycliek gaat het niet alleen om klimaatverandering, maar vooral over de consequenties ervan voor kwetsbare en arme mensen. Die worden er wereldwijd door getroffen.

In Nederland vraagt bisschop De Korte, die de vertaling namens de Bisschoppenconferentie heeft goedgekeurd, aandacht voor de boodschap die wordt uitgedragen in *Laudato Si'* en nu wordt uitgebreid in *Laudate Deum*. Hij zegt n.a.v. de nieuwe brief: 'Wij staan voor de opgave op mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de recent gehouden klimaatconferentie van Dubai uiteindelijk een positieve doorbraak kan bewerkstelligen.'

Zie voor verslag toespraak paus op klimaatop Dubai:
www.parochie-sintmaarten.nl

Citaat paus Dubai

Paus Franciscus motiveerde in zijn Dubai-toespraak zijn betrokkenheid bij het klimaat als volgt: **'We zijn onze omgeving aan het vernietigen. Daarmee beledigen wij God. We brengen alle mensen in gevaar en zorgen voor onderlinge strijd. Ik spreek hierover omdat klimaatverandering gaat over sociale problemen op de hele wereld. Laten we alstublieft kiezen voor het leven en de toekomst. Luister naar de schreeuw van de aarde. Luister naar de smeekbeden van de armen. Denk aan de hoop van de jongeren. We hebben een grote verantwoordelijkheid.'**

Laudato Si'-Instituut

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is eind 2023 het *Laudato Si'*-Instituut geopend. Het instituut zal inzichten over het klimaat onderzoeken met oog voor rentmeesterschap, solidariteit en gelijkwaardigheid. Voor de Radboud Universiteit hebben die thema's van oudsher een speciale betekenis.

Afvalinzameling

We zijn nu ruim een half jaar 'onderweg' met het inzamelen van klein afval. Elke week brengt onze 'doppenman' Bob van Doesburg weer een zak met doppen, deksels of waxinelichtcupjes naar het inzamelpunt. Ook het inzamelen van kurken, later toegevoegd aan ons 'assortiment', gaat goed. En... het netwerk heeft zich weer verder uitgebreid: Hotel Theater Figi houdt graag de kroonkurken voor



groeit en groeit

ons apart. Met het inzamelen van dit kleine afval ondersteunen we diverse goede doelen: de opleiding van geleidehonden, stichting Kika, Philadelphia en de weggeefwinkel in Zeist. Doet u ook een dop-deksel-kroonkurk-waxinelichthoudersvet-kurk-lege stift/pen in het zakje? Onze goede doelen zijn hier heel blij mee. *Team Groen*

Ingezameld 'afval': prima te hergebruiken.
FOTO Rosella van den Hoeven



Bijbelavond Zeist

Bijbelavond Zeist met pastor Henk Bloem: dinsdag 5 maart, 20.00-22.00 uur, in parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist.

Aanmelden:

henkbloem42@gmail.com.

Lectio Divina

Bij Lectio Divina stellen lezers zich open voor de beweging van de Geest in een Bijbeltekst. Op maandagen 19 februari en 11 maart in Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast de kerk), van 11.00-12.00 uur.

Info/aanmelden: Annemarie Damen, 06-12891915, famdamen82@hotmail.com, of Gina Peters, 06-23045492, petersgcm@gmail.com.



Kleuterkerk

Kleuterkerk, een korte viering kinderen t/m 6 jaar, is weer op de zondagen 11 februari, thema woestijn, en 10 maart, thema Palmzondag. Tijd: 9.30-10.30 uur. Plaats: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn.

Meer informatie:

www.parochie-sintmaarten/kleuterkerk

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst, voor kinderen van 6-16 jaar, elke eerste zondag van de maand, is weer op 4 februari, thema kapellen onderweg, en 3 maart, thema kerken van binnen en van buiten. Aanvang: 9.30 uur. Plaats: St. Petrus' bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg.

Meer informatie:

www.parochie-sintmaarten/kinderwoorddienst



Een van de vele Ierse kastelen, die op de foto bij Dublin.

FOTO Pixabay

Fascinerend Ierland, onze pelgrimsreis van 2024

De voorbereidingen voor een pelgrimsreis dit jaar van de parochies Sint Maarten en Sint Lucas naar Ierland zijn in volle gang. Een eerste opzet ligt er al.

Ierland is wereldwijd bekend vanwege Saint Patrick's Day en de sfeervolle hoofdstad Dublin. Dit prachtige land heeft veel te bieden: ruige kusten met ongerepte natuur, mystieke plaatsen, ruïnes, kastelen, kloosters en de ongeëvenaarde Ierse muziek. De reis treedt in de voetsporen van Saint Patrick.

Geïnteresseerd? Noteer de datum dan alvast in uw agenda: tien à elf dagen vanaf de tweede week van september. Details volgen later (zie nieuwsbrieven of website). Voorafgaande aan de reis houden wij een informatieavond, samen met de reisorganisatie.

Willie van Kooij, Fred Kok en Mirjam Schouten,

werkgroep bedevaarten (06-21410286, Willievankooij@gmail.com)

Stille Omgang op 16 maart

De jaarlijkse Stille Omgang is op 16 maart door het centrum van Amsterdam. Het aartsbisdom Utrecht neemt hieraan deel. Parochiegroepen en individuele pelgrims uit het aartsbisdom zijn uitgenodigd voor de viering om 20.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. Die ligt vlakbij Amsterdam CS, aan de Prins Hendrikkade 73. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Een koor van één van de parochies in het aartsbisdom (Mijdrecht-Wilnis) zingt tijdens deze viering. Ervoor of erna kunnen pelgrims de Stille Omgang van ongeveer een uur lopen. Meer informatie: www.stille-omgang.nl. In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd. Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt een speciaal jongerenprogramma aan. **Meer informatie:** bij jongerenwerker Sarah Mijhad, jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Geloven Thuis over 'In de knop'

'Wat een geschenk is het vooruit te kijken naar wat komen gaat', zegt Tim Schilling in zijn column op de website 'Geloven Thuis'. Deze staat deze maand stil bij het thema 'In de knop'. Tim noemt de knop 'haast nog mooier dan de bloem die volgt': 'Want in de knop heb je twee gedaantes tegelijk: de schoonheid van het huidige én van het komende.' Dit beeld kan ons door een tijd van winter en weinig licht heen dragen. En: alles van God begint in de knop, in het klein. De website biedt gebeden, versjes, Bijbelverhalen, tips voor kinderboeken enz.

Foto: Pixabay



Op weg naar een **missionaire parochie**

Een kleine delegatie van de parochies Sint Maarten en Sint Lucas was aanwezig bij de Bisdomdag over 'Samen groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest.' We werden geïnspireerd door wat de Canadese publicist father James Mellon ontwikkelde als 'Divine Renovation', Goddelijke Renovatie.

de Heilige Geest.' De focus mag liggen op 'maakt leerlingen'. Voelen wij onszelf leerlingen van Jezus? Een leerling is iemand die wil leren. Die wil blijven groeien in het geloof.

In zijn gelijknamige boek schrijft Mellon over hoe parochies missionair kunnen worden. Ook werden we tijdens de bisdomdag geconfronteerd met harde cijfers over de terugloop van de kerkgang. Dat weten we allemaal, toch is het confronterend het zo zwart op wit te zien. Het een heeft met het ander te maken. Een kerk die in zichzelf gekeerd is, is geen gezonde kerk. We kregen de opdracht in groepjes eerste ideeën uit te werken over onze eigen parochie als missionaire parochie. Waar zouden we

kunnen beginnen? Waar kan het bisdom bij helpen?

Wat een missionaire parochie is: een gastvrije parochie, die wil evangeliseren, goed leiderschap belangrijk vindt en dit alles samen met de Heilige Geest doet. Een missionaire parochie vindt haar identiteit in de Bijbeltekst Mattheus 28 vs 19, waarin Jezus zijn leerlingen een opdracht geeft: 'Gaat en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en

Maar, als eerste is het voor ons tijd om 'te gaan'. U bent van harte uitgenodigd 6 april mee te gaan naar de conferentie over de 'Missionaire parochie' in Veenendaal. Meer informatie daarover: zie de website van Sint Maarten.

Contactpersoon voor de dag in Veenendaal/aanmelden: Margje Hengeveld, margje.hengeveld@gmail.com. **Kosten bij opgave als groep:** € 30,00 p.p. incl. koffie, thee, lunch. Zijn deze kosten een belemmering, laat dit dan weten.

Kristel de Fijter, procesbegeleider

Wilt u vertellen over uw 'knipogen van God'?

Momenteel ben ik bezig met de afronding van mijn 3-jarige opleiding tot catecheet aan het Ariënsinstituut te Utrecht. Die moet worden afgesloten met een praktijkopdracht. Daar vertel ik in het volgende nummer van het parochieblad graag meer over. Ook rond ik een stage af bij parochie Sint Maarten. Mijn begeleider is pastoraal werker Nelleke Spiljard.

Voor nu ben ik op zoek naar mensen met een bijzonder verhaal, een getuigenis zoals dat heet, waarin de aanwezigheid van God zichtbaar was. Misschien heeft het uw leven veranderd; of het is een gebedsverhoring geweest.

Getuigen over God zou voor ons een vanzelfsprekendheid moeten zijn. We hebben, vooral in deze tijd waarin alles mis lijkt te gaan, bemoeiding nodig en hoopvol nieuws. Een ervaring over iemand die met ons optrekt door het leven, ons ziet en hoort.

Wilt u uw verhaal met mij delen door een mail te sturen of, als u dat liever heeft, in een persoonlijk gesprek? Alle getuigenissen wil ik uiteindelijk bundelen en onder de aandacht brengen. Als u anoniem wilt blijven, kan dat ook. Alle 'knipogen van God' zijn welkom, sterker nog, zijn te kostbaar om te negeren. Ik stel het enorm op prijs als u mij wilt helpen deze studieopdracht tot een mooi resultaat te brengen.

Reacties graag voor 15 april naar Gina Peters, petersgcm@gmail.nl of 06-23045492.



Gina Peters, een selfie.

Terugblik op Kerstmis 2023 verteld in vier foto's



* **Kerstbrunch** – Ruim dertig mensen uit meer geloofsge-meenschappen van Sint Maarten schoven daags voor kerst aan voor een kerst-brunch in de Doornse St. Martinuskerk: mooie ontmoetingen, gezelligheid, samen-zang en smakelijk eten. De Oekraïense gemeenschap van Doorn was ook vertegenwoordigd en had eigen gerechten meegenomen, zongen indrukwekkende Oekraïense liederen en de kersttraditie van het land werd uitgelegd door Svetlana Trisjina. Zij woont al ruim dertig jaar in Nederland en is van onschatbare waarde sinds de komst van de Oekraïense vluchtelingen in maart 2022. Al met al een middag met een gouden randje. FOTO Gina Peters



* **Verrassende antwoorden** – Aan de kinderen van de RK Nicolaasschool in Doorn werd 20 december het kerstverhaal verteld. Er werd gezongen, kaarsen aangestoken en na uitleg over het kerstverhaal konden de kinderen vragen stellen, en dat deden er opvallend veel, spontaan en openhartig. En de ouders waren verrast door de antwoorden die sommige kinderen gaven op de vragen aan hén, dikwijls met een diepere laag. FOTO Nicolaasschool

kende Oekraïense liederen en de kersttraditie van het land werd uitgelegd door Svetlana Trisjina. Zij woont al ruim dertig jaar in Nederland en is van onschatbare waarde sinds de komst van de Oekraïense vluchtelingen in maart 2022. Al met al een middag met een gouden randje. FOTO Gina Peters

Krijgen, niets kopen – Op de Leersumse kerstmarkt 2023 hadden RK geloofsge-meenschap Sint Andries en de Johanneskerk (PKN) als enigen een kraam waar je niets kon kopen maar wel wat kreeg, namelijk gratis chocolademelk en informatie over: Ons Eetcafé, het Oriolus-kerstconcert, Buddy to Buddy, Kledingbank We Share Doorn, SchuldHulpMaatje en de kerstdiensten. Voor kinderen waren er sterren geknipt die ze met naam en adres in een kerstboom mochten hangen: twee van de honderd sterren zijn beloofd met een tegoedbon van een Leersumse bakker. Ook kon een kaars worden aangestoken voor vrede, bij een poster met kinderen uit Israël en Gaza.

gaven op de vragen aan hén, dikwijls met een diepere laag. FOTO Nicolaasschool



* **Kerstactie Caritas** – Rond Kerst verraste Caritas mensen binnen de parochie die het niet breed hebben met een boodschappenbon voor een plaatselijke supermarkt. In Zeist was dit jaar een samenwerking aangegaan met de Voedselbank, die twintig gezinnen had geselecteerd. Ook in Driebergen zijn boodschappenbonnen uitgedeeld, een supermarkt ondersteunde dat met een cadeaupakket als extraatje. Een reactie: 'Mensen van de kerk en van Caritas: fijne kerstdagen en veel dank voor de geschenken.' Op de foto: Patricia Veldhuizen, van Jumbo Veldhuizen Driebergen, en Mieke Sinkeldam, bestuurslid Caritas. *Mensen aanmelden die binnen sociaal zekerheidstelsel tussen wal en schip vallen: Caritas St. Maarten, caritas@parochie-sintmaarten.nl of www.parochie-sintmaarten.nl/caritas. Giften/donaties: NL47RABO0375209468.* FOTO Caritas



* **Kerstengelen** – Tijdens de adventsweken 'vlogen' 39 kerstengelen door Leersum. Zij lieten, anoniem, een kleinigheidje achter bij mensen die wel wat aandacht konden gebruiken. Annemieke Peters was één van de engelen: 'Dit jaar was ik voor het eerst engel voor iemand, en wat was dat leuk. Nooit eerder van gehoord, dus ik was zeer verrast dat je op deze manier iemand kon laten zien hoe je deze respecteert en er een speciaal plekje voor hebt in je hart. Erg fijn. Volgend jaar ben ik zeker weer een engel voor iemand.' Het Engelenproject is een gezamenlijke activiteit van de drie Leersumse kerken. FOTO Loes Grimmelijhuizen



MUZIEK

MAARN - MAARNSE CONCERTEN

• Zaterdag 17 februari,

Ontmoetingskapel, Kapelweg 45:
Het duo Dori Dori bestaat uit sopraan Dorella Cela en mezzosopraan Teodora Drozdik-Popovic. Zij worden op de piano begeleid door Frederici (Fede) Mosquera Martinez. DoriDori en Fede, zang en piano, klassiek met humor.

• Zaterdag 16 maart,

St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50: Gospelkoor Masjiach, een gemêleerde groep mensen die samen staan voor een stevige soul en swing vanuit het hart gezongen.

Tijd: 16.00-17.00 uur.

Toegang: 10 euro pp, inclusief consumptie na afloop.

Meer info: www.maarnseconcerten.nl.

DOORN - DONDERDAG

8 FEBRUARI - TAIZÉ ZANGAVOND

De kloostergemeenschap van Taizé in Midden-Frankrijk trekt jaarlijks tienduizenden mensen. Kenmerkend voor Taizé zijn de meditatieve liederen: vaak korte meerstemmige liederen die vele malen worden herhaald. Het was de wens van Frère Roger, de stichter van Taizé, dat zoveel mogelijk liederen ook in ieders eigen taal beschikbaar zouden zijn. In Nederland verscheen in 2019 de bundel 'Adem in ons'. Meer dan de helft van de liederen is vertaald door Gert Landman en in Taizé doorgezongen met de Nederlandstalige broeders, een Vlaamse broeder coachte Gert bij het componeren van de soloverzen.

Tijdens deze zangavond zingen we, na toelichting van de vertaler, een aantal van deze Nederlandse Taizéliederen, o.a. het lied 'Behoed mij, o God' (waaruit de titel 'U wijst mij de weg' komt). Begeleiding: Bert Boer.

Tijd: 20.00-22.00 uur. **Plaats:** Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn. **Begeleiding:** Marjoke Limpens-Timmer. **Entree:** vrijwillige bijdrage (richtlijn zes euro). Opgeven: niet nodig.

Doorn - vrijdag 1 maart - Zin in film: 'The Father'

De dementerende hoofdpersoon in 'The Father' is Anthony (gespeeld door Anthony Hopkins). Hij woont bij zijn dochter Anne in een smaakvol en comfortabel appartement in Londen. Een plek die we nagenoeg niet zullen verlaten gedurende de film. Het bijzondere van deze film is dat het ziekteproces vooral gevolgd wordt van binnenuit bij Anthony. De verwarring die in hem groeit, komt zo bij de kijker - ook verwarrend - binnen. Het is dus geen 'feelgood' film, maar wel een film waarin de zoektocht en de compassie die in dit ziekteproces verweven kunnen zijn, bijzonder in beeld gebracht worden.

Deze film kan als opstap gezien worden voor de lezing en workshop 'Dementie en kerk' (zie bericht hieronder).

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Aansluitend iets drinken en gesprek.

Plaats: Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. Begeleiding: Teun Kruijswijk Jansen.

Entree: zes euro, inclusief consumpties. **Aanmelden:** niet nodig.

Leersum - zaterdag 9 maart - Dementie en kerk, lezing en workshop

Over dementie hoor en lees je steeds meer, ook in de kerk. Wellicht kent u parochianen die dementie hebben. Hoe gaan we daar als geloofsgemeenschap zo goed mogelijk mee om? Wat moeten we doen, of wat moeten we juist laten? Welke rol speelt geloof daarbij?

Predikant-geestelijk verzorger Annemarie Roding vertelt ons er meer over. In een lezing en in workshops krijgen we handvatten aangereikt en ontdekken we hoe het thema 'Ga mee' voor iedere parochiaan gestalte kan krijgen. Daarnaast is er ruimte voor gesprek. De film 'The Father', zie bericht hierboven, kan als opstap gezien worden voor deze middag.

Tijd: 14.30-16.00 uur. **Plaats:** Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum. **Begeleiding:** Hilje Logtenberg van der Grient. **Entree:** vijf euro. **Aanmelden:** niet nodig.



FOTO: Pixabay

Maarn - woensdag 28 februari - Zin in film: 'Philomena'

Een Ierse journalist helpt de oude Philomena bij het zoeken naar haar verloren gewaande zoon die haar door de nonnen in een Iers klooster is ontnomen toen ze nog tiener was.

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Na afloop napraten bij een glaasje wijn of fris. **Plaats:** Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn. **Begeleiding en meer info:** Jan Spilker, jan.spilker@planet.nl of 06-22975996. **Entree:** vrijwillige bijdrage bij de uitgang (richtbedrag vijf euro).

Zeist - Koffiegroep zoekt versterking

De koffiegroep zoekt vrijwilligers om te helpen bij het inschenken van de koffie na de zondagsviering. Vele handen maken licht werk. Helpt u ook mee? Bel voor meer informatie naar het secretariaat, Raquel Greeven, 030-6922113.



Foto: Pixabay

Winteractie Oekraïne - Doornse interkerkelijke hulpactie

Van 28 januari t/m 13 februari vindt in Doorn een inzamelingsactie plaats voor Oekraïne. Steun kan worden gegeven in de vorm van voedselproducten (denk o.a. aan koffie/thee, soep/eten/vlees in blik, tandenborstel/tandpasta en pinda-kaas, inleveren links in het voorportaal van de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 15, Doorn) of d.m.v. een financiële bijdrage (Diaconie Maartenskerk-gemeente, IBAN NL14 RABO 0385 2175 52, o.v.v. Winterhulp Oekraïne 2024).

Meer informatie:

www.parochie-sintmaarten.nl/winteractie-oekraïne

Team Verbinding

Ans Damen, Annemarie Damen, Gina Peters



FOTO: Pixabay

Driebergen-Rijsenburg - Poetsparels zoeken versterking

Onze Poetsparels zoeken versterking voor het schoonmaken van onze Petrus' bandenkerk. Het gaat om lichte klusjes, zoals het schoonmaken van het toilet, stof afnemen, verwijderen kaarsvet etc. Schoonmaakbedrijf Polman zorgt voor het 'grote' werk. Vele handen maken licht werk. Dus heeft u eens in de drie maanden tijd om anderhalf uur te helpen? Meld u zich dan aan bij Paula Lops, 06-15140484.

Driebergen-Rijsenburg - Gezocht: bezorger voor De Mantel

De Mantel wordt in Driebergen-Rijsenburg bezorgd door een groep (jonge) bezorgers. Iedere bezorger heeft een eigen wijk van ongeveer 50 adressen, dit is ongeveer een uurtje werk en daar staat een vergoeding van 10 euro (per keer) tegenover. Heb jij zes keer per jaar tijd om een wijk te lopen of heb je nog vragen, bel dan José Keijzer, 06-37616056.

Driebergen-Rijsenburg - Gezamenlijk koffiedrinken na de viering

Hoe lang nog?

Na de viering koffiedrinken, heel gezellig, elkaar even ontmoeten en bijpraten. Dat hoort erbij. Veel parochianen maken hier gebruik van en genieten ervan. Maar het aantal mensen dat de kopjes klaar zet en de koffie schenkt wordt steeds kleiner. Daarom deze dringende oproep: wie komen het koffiezet-team versterken? Ook mannen zijn van harte welkom. Interesse? Bel of mail met Virginia Damen, 0343-446909 of damenvirg@hotmail.com.

Wekelijkse voorbede voor duurzaamheid - Wie schrijft mee?

De parochie heeft een kleine werkgroep die elke week een voorbede voor duurzaamheid maakt, gelinkt aan een tekst uit de encycliek *Laudato Si'* van paus Franciscus. Deze voorbede wordt elke week voorgelezen op zondag, staat op onze website en wordt naar geïnteresseerden gestuurd.

De voorbede wordt bij toerbeurt gemaakt. Bij de huidige grootte van de werkgroep ben je om de zes weken, twee weekenden aan de beurt. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent.

Heb je zin om mee te schrijven? Neem dan contact op met Marjolein Tiemens, m.tiemens@planet.nl, 06-20774093. Ook voor vragen kan je bij Marjolein terecht.

Werkgroep duurzaamheid



Woudenberg - Catharinapenning 2023

Op onze Catharinadag, zondag 19 november, werd de Catharinapenning weer uitgereikt. De locatieraad dacht dat deze parochiaan de penning al lang had gekregen – zij was vanaf de begingeshiedenis van onze Catharinakerk op allerlei vlak actief geweest – maar dat bleek niet het geval.... De Catharinapenning ging dit jaar naar José van Zuijlen.

José trok, samen met Joop de Kinkelder en een groep anderen, jarenlang de kar van de Vastenactie, die toen al, net als nu, geweldig succesvol was. In de jaren 80 was José lid van de parochievergadering en in 2014 nam ze deel aan de denktank om mee te denken over de toekomst van onze locatie.

Zij had grote belangstelling voor de (gezins)catechisatie en was hiermee actief bij de toen nog startende Catharinakerk. Haar inzet voor de – indertijd - jongeren van deze kerk, is misschien wel haar grootste verdienste geweest. In 1983 startte José het Jongerencontact op. Voor de allereerste bijeenkomst maakte zij een kwartet van alle werkgroepen en activiteiten die onze kerk rijk was. Het Jongerencontact groeide uit tot een grote groep jongeren die activiteiten met elkaar ondernamen, met als hoogtepunt het kamperen tijdens Hemelvaart op het terrein van Kontakt der Continenten bij pastor Huiskamp. En samen met de jongeren maakte José een groot aantal jongerenvieringen.

De inzet van José heeft echt een langetermijneffect. Jullie als gemeenschap geven altijd aan hoe blij jullie zijn met 'ons jongeren' – Angelique en Erwin Spies, Fred en Annemarieke Slaghekke – die zo actief zijn in de kerk. Dankzij de basis van het Jongerencontact is het dat we ons zo betrokken voelen bij deze gemeenschap en hier actief willen zijn.

José is altijd actief gebleven in onze gemeenschap. Naast de jongerenvieringen heeft ze ook lange tijd deelgenomen aan de werkgroep 'Niet Eucharistische Vieringen'. Vanwege haar leeftijd kan ze nu niet meer heel actief zijn, maar de betrokkenheid blijft: recent droeg ze nog iemand aan die kon meedenken over het geluidsprobleem in het zaaltje. Dankzij dat contact gaat er geluidsdemping komen, gemaakt door Roel Blaauwendraad, zodat het hopelijk snel mogelijk wordt om weer op een prettige manier met elkaar te kunnen praten tijdens de koffie na de kerk.

De locatieraad H. Catharinakerk

Leersum - Vastenactie-activiteiten



Vooruitlopend op het Vastenactieproject 2024 hield de Diaconie eind november een kerstkaartenverkoop. De opbrengst, maar liefst 344 euro, komt ten goede aan het Vastenactieproject. Richting Pasen staan nog een koek- en taartenverkoop en de verkoop van felicitatiekaarten in de planning. Op 16 maart volgt de jaarlijkse, vijftiende, Andriesdrive, deze keer voor het eerst op zaterdagmiddag. Via de Nieuwsbrief en kerkmail zal meer informatie over deze activiteiten bekend worden gemaakt.

Zeist - Nieuws van de Eeuwfeestcommissie

De Eeuwfeestcommissie heeft een programma gepresenteerd en voorgelegd aan bestuur, locatieraad en pastoraatsgroep. Hoe het programma er precies uit zal komen te zien blijft nog even een verrassing, maar we lichten alvast een tipje van de sluier op.

Het Eeuwfeest start op dinsdag 19 maart. Onder leiding van het Gilde Zeist zal om 13.00 uur officieel de 1e steenlegging worden herdacht en zal de vlag ter ere van het eeuwfeest gehesen worden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De Eeuwfeestcommissie wil graag gehoor geven aan de oproep van de paus om mensen die onder de armoedegrens leven te helpen. Daarvoor houden wij de actie 'Armoede om de hoek'. Hiervoor zamelen we vanaf 19 maart houdbare conserven in om een maaltijd te maken. Ook verzorgingsproducten zijn zeer welkom. U kunt producten kwijt in de kratten die achterin de kerk staan. Hiermee kunnen, hopelijk wekelijks, de Voedsel- en Levensmiddelenkasten op de Schermerslaan en bij de Noorderlichtkerk worden gevuld.

Voor een foto-expositie zoeken wij fotomateriaal. Wij horen graag wanneer u foto's of ander materiaal beschikbaar wilt stellen. Voor een nieuwsbrief zijn wij op zoek naar uw verhalen van mooie herinneringen van onze 100-jarige St. Josephkerk. Ook van parochianen die iets bijzonders hebben met de St. Joseph en dat willen delen, horen wij graag.

Foto's, verhalen en anekdotes kunt u sturen naar het secretariaat: emmaus@parochie-sintmaarten.nl.
Namens de Eeuwfeestcommissie, Elly Koot

Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.amandi-uitvaartzorg.nl
06-58729744



Mag ik u begeleiden?

Helma van Veldhuijzen

Van Brenen Textiel
Kleding voor Baby's, Dames en Heren

Feetje Ten Cate
Robson nachtkleding
Leona

247 Jaars
Marvelis
Mind-Set
Setter

van Bovenkoning 42 Doorn
Tel: 0343-412036



KAPSAALON ALINE

KERKLAND 67
LANGBROEK
M. 06-485 476 43
KAPSAALONLINE.NL

BROUWER
WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

DÉ SLIJTERIJ voor :

- (MALT) WHISKY'S
- JENEVER SPECIALITEITEN
- RUIM ASSORTIMENT WIJNEN
- PORT SPECIALITEITEN
- SPECIAAL BIEREN

VERHUUR VAN:
STOELN - TAFELS - BERVEZEN
BIERTAPS - PARTYTENTEN - ETC.

Plan van Zuid 30-34, 3798 ED Soest Tuindorpsweg 40B, 3951 BG Maarn
www.wijnhandel-slijterij.nl

RIBHOUSE TEXAS
AMERIKAANS GRILL RESTAURANT
in country- en western stijl
Stationsweg West 33/38
3931 EH Woudenberg
tel. 033 286 1261

BLOKHUIS
Uitvaartzorg



Zorgen uit handen nemen tijdens de moeilijkste momenten.

Dag en nacht bereikbaar, ongeacht waar u verzekerd bent.
(033) 286 39 69

www.blokhuisuitvaartzorg.nl

Gastouderbureau Heuvelrug

Meer informatie:
GastouderbureauHeuvelrug.nl
0343 - 740 000

GASTOUDERS GEZOCHT

Kleur & Abies. Onz Vaf

NIVEAU



DE KLEURENWAAIER.NL
Verf Behang Vloeren Gordijnen Zonwering

Ambachtelijke Slagerij
Herman Vernooij
Verstand van lekker vlees! De zaak vol smaak!

WARM EN KOUDE BUFFETEN | BARBECUE, GOURMET EN FONDUE SCHOTELS | SOEPEN UIT EIGEN SLAGERIJ | DIVERSE EIGEN WORSTSOORTEN | KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN

Dorpsstraat 26, 3931 EH Woudenberg, Telefoon 033-286 1264
www.slagerijhermanvernooij.nl *Aandacht voor lekker!*

Van Amerongen

Boomverzorgers & Hoveniers

De specialist voor Boomverzorging, Tuinaanleg- en onderhoud
Schepstelsweg 48 - 3921 NB Woudenberg
Tel. 030-442079 - E-mail: info@vanamrongenboeriers.nl - Internet: www.amrongenboeriers.nl

TUIN GELUK
EXCLUSIEF GELUKTEREIN

Dalhuijsen
— SLAPEN & WONEN —

GJ Aannemingsbedrijf
G. JACOBS vo.f.

nieuwbouw, verbouw, onderhoud

Dreef 136 - 3956 EX Leersum
0343 - 451186 / 06 - 53293773
info@aannemingsbedrijfjacobs.nl
www.aannemingsbedrijfjacobs.nl

- Onderhoud alle merken
- Schadeherstel
- Reparatie ruitschade
- APK-keuring
- Camperonderhoud
- Ruim aanbod occasions
- Official dealer
- Bedrijfswagens
- Leasing en financiering

Te Grotenhuis
AUTOBEDRIJF
Stationsweg West 93, 3931 EL Woudenberg
T 033 286 1841 | www.autobedrijftegrotenhuis.nl



DE TRAM
CAFÉ - SLIJTERIJ - CATERING

www.cafede tram.nl

DONK. JHR. N. VAN DEN BOECKSTRAAT 29 | 3958 CA AMERONGEN
0343 451061
GEBROUWCAFEDETRAM.NL



Vertrouwd én dichtbij

Geijtenbeek én Boers
makelaars

Maarn - Geschiedschrijving over het 100-jarig bestaan van de Theresiakerk

De sinds 1985 in Maarn wonende historica Annelies Wiersma, opgegroeid in een katholiek gezin, wil graag een bijdrage leveren aan het schrijven van een boek over de 100-jarige geschiedenis van de Theresiakerk.

Annelies wil het verhaal breder maken dan de vorige jubileumuitgaven, meer in de context van Maarn-Maarsbergen als gemeenschap. Zij heeft zich inmiddels ingelezen in diverse publicaties en gaat relevante archieven in de omgeving (Wijk bij Duurstede en Utrecht) bezoeken. Het parochiearchief zal door ons samen worden geordend en beschreven.

Annelies zal interviews houden met parochianen van wie de families al heel lang in Maarn wonen en wil o.a. graag afspraken maken met nazaten van de families Linnenbank, Brouwers, Heymeriks en Peters om door hun herinneringen een beeld te krijgen van de menselijke kant van de Theresiaparochie. Ook wil zij graag verhalen horen over de huishoudsters van de pastores, over kosters, kerkbesturen, leden van kerkoren en musici, misdienaars, onderwijzend personeel, leden van de schoonmaakploeg, bloemenverzorgers, gebruikers van het patronaatsgebouw e.a.

Als beeldmateriaal zijn wij op zoek naar foto's van huwelijken, doopsels, jubilea, processies en van de nonnen die op de Plattenberg hebben gewoond (graag voorzien van namen en jaartallen). Ook ander materiaal als bidprentjes, rouwkaarten en oude Poortcontacten is welkom.

Neem gerust contact met mij op als u een actieve bijdrage wil leveren aan dit boek.

Jan van Baal, janpvbaal@planet.nl.

Zeist - iPadcafé

Het iPadcafé is op vrijdag 1 maart van 10.00-12.00 geopend. Het iPad-team Zeist staat dan voor u klaar om, onder het genot van een kopje koffie of thee, uw vragen te beantwoorden of u digitale problemen op te lossen.

Plaats: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Meer info over het iPadcafé en ondersteuning: Peter van der Arend, iPad coach/docent, 030-6918535 of pcm.arend@ziggo.nl.

H. Vormsel

Tijdens de eucharistieviering van 16 december 2023 werden **Jan Oppelaars** (Leersum) en **Teun Verheij** (Driebergen-Rijsenburg) door het Heilig Vormsel opgenomen in de RK-kerk.



Huwelijk

Op zaterdag 11 november hebben **Demi Visser** en **Nick Vermeulen** (Utrecht) in de St. Petrus' bandenkerk hun kerkelijke inzegening ontvangen.

Overleden

- | | |
|------------|--|
| 16-11-2023 | Riet (M.J.H.) van der Weerd-van Gulp (78), Woudenberg |
| 11-11-2023 | Octavia (O.M.) Veenstra – Alles (84), Zeist |
| 04-12-2023 | Fons (A.C.J.M.) Maes (88), Zeist |
| 17-11-2023 | Leo (L.F.R.) Neuteboom (58), Leersum |
| 19-12-2023 | Gilbert (G.H.) Sint Jago (86), Zeist |
| 20-12-2023 | Maria (M.W.T.J.) Lamboij (96), Huis ter Heide |
| 23-11-2023 | Mimi (M.B.J.) Sekhuis-Brok (82), Driebergen-Rijsenburg |
| 26-11-2023 | Joke (J.M.C.) van Frankfoort-Tros (89), Leersum |
| 27-11-2023 | Dora (D.) van Leeuwen (93), Leersum |
| 07-12-2023 | Ina (C.T.M.) Blessing (89), Driebergen-Rijsenburg |
| 12-12-2023 | Brenda (B.S.) Papilaja (81), Driebergen-Rijsenburg |
| 28-12-2024 | Betty (A.M.) van Maarsseveen-Resink (93), Woudenberg |
| 29-12-2023 | Albertus (A.M.) van Beusekom (91), Zeist |
| 02-01-2024 | Petra (P.H.) Nolten (81), Zeist |
| 07-01-2024 | Jan (J.C.M.) Withagen (80), Woudenberg |



Pastoraal team voor de R.K. parochies Sint Maarten & Sint Lucas

van links naar rechts

Marcel Sarot, diaken, 013-4663839, m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Johan Rutgers, priester, 030-6922113, johan.rutgers@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, pastoraal werker, 06-37119113, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Harrold Zemann, pastoor, 030-6922113, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Rini Bouwman, diaken, 033-4941261, rini.bouwman@stlucas.nu

Procesbegeleider:

Kristel de Fijter, 06-10710569, procesbegeleider@stlucas.nu,

Secretariaat pastoraal team:

Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl



Voor dringende pastorale zorg, een ziekenzalving of uitvaart
kunt u het nummer van de noodtelefoon bellen:

06-22265661

SERVICEPAGINA

BESTUUR R.K.

PAROCHIE SINT MAARTEN

Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist
info@parochie-sintmaarten.nl

Voorzitter: pastoor Harrold Zemann

Vicevoorzitter: Peter Reinders

Secretaris: Gerard Hoogervorst

Penningmeester: Olaf Kesler

Personeel/vrijwilligers: vacature

Onroerend goed: Dmitry Melchior
vacature

Communicatie: vacature

Vertrouwenspersoon: Ingrid Middelkoop
06 14808633,
ingrid.middelkoop@bmwoorelkaar.nl

CARITAS PAROCHIE SINT MAARTEN

Postadres: Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
caritas@parochie-sintmaarten.nl
www.parochie-sintmaarten.nl/caritas
NL47 RABO 0375 2094 68 t.n.v. Caritas parochie
Sint Maarten (ANBI erkend)



REDACTIE DE MANTEL VAN SINT MAARTEN

Eindredactie: Nelleke Spiljard

Redacteur: Jos van der Meer

Contactpersoon: Rosella van den Hoeven,
centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl

Vormgeving: SFM De Sportuitgever

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren, te redigeren of in te korten, zo mogelijk na overleg met de schrijvers.

DE NIEUWSBRIEF

De Mantel verschijnt 6x per jaar, de pastorale Nieuwsbrief elke 2 weken. Neem een gratis abonnement.

Ga naar www.parochie-sintmaarten.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER

Deadline kopij: 22 februari 2024

Verspreiding: 16 maart 2024

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk

Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn.

Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl

PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl

LR: secretariaat, 0343-412148

martinus@parochie-sintmaarten.nl

NL 12 INGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn

DRIEBERGEN-RIJSENBURG: St. Petrus' bandenkerk

Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R.

Secretariaat: Rljsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R.

Geopend vrij 10.00-13.00 uur, 0343-514708,

voor urgente zaken 06-10433511

petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl

PG/LR: Ton Buijs, 06-51533641 tonbuijs@xs4all.nl

NL 07 RABO 0162 1643 35 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Petrus Banden

LEERSUM, AMERONGEN, OVERBERG: St. Andrieskerk

Kerk: Planterslaan 19a, 3956 VV, Leersum.

Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum, 0343-451331,

andries@parochie-sintmaarten.nl

PG: Loes Grimmelijkhuisen 0343-454294

loesgrimmelijkhuisen@outlook.com

LR: Ans Middelpplaats, 0343 - 452768 w.middelpplaats@ziggo.nl

NL 32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. RK Parochie Sint Maarten

geloofsgemeenschap St. Andries

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk

Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn,

0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl

PG: Ely Rietveld, 06-24687032, rietveldelly52@gmail.com

LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl

NL 56 RABO 0372 4328 75 t.n.v. St. Theresiakerk

WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk

Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,

Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),

catharina@parochie-sintmaarten.nl

PG & LR: 033-2862000

catharina@parochie-sintmaarten.nl

NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v. H. Catharinakerk

ZEIST: St. Josephkerk

Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist.

Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur,

Raquel Greeven, 030-6922113,

emmaus@parochie-sintmaarten.nl

PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl

LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu

emmaus@parochie-sintmaarten.nl

NL 74 INGB 0000 2489 48 t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist

(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad)